

ÇANAKKALE OPERASI

Refet Paşa Hazretlerine

Kur'a efradi (Koro) Marche

Ey mu kad des va tan iş te gör i han se nin cün bu mil let
 na sil dök tü kan üç yüzbin Tük oğ lu ya vuzkahra man Çanakkale
 top ra ğın da verdi can can Aranagme.....

Hürmüz kız (Solo) Adagio

Hacı Nine
 Se fer ber lik i lânlolmus da vulça li yor Doğrusöyle
 bakın
 güzelkızı myüregimkan ağ li yor Memedim de gideri se
 evde kim se kal mi yor

Hürmüz (Solo) Adagio

Ha ci ni ne neye böy le bir denbi re sol
dun Da vul se si duyarduy maz ağ lama ya ko yul dun
Sen herge ye sabre der din bize kuv vet verir
din Se fer ber lik i là ni ni yok sa fe
Allegro
na mi bul dun Aranağme.....
3 3 3 3 3 3 3 3

Hacı Nine (Solo) Moderato

Ha yır ki zım şim diyi ne ha tır la dim da es ki
a ci la ri kahramanTürk or du mu zun
bi zız du a ci la ri Keskinol sun ci han gir
Türk devle ti nin ki lin ci In şa Al. lah
3 3 3 3 3 3 3 3



Andante



Yaralı er (Solo) Adagio



Sedyeçi erler (Koro) Marche



bay ra ğın bi ze göl ge sa la cak
 Aranağme..... Lâ kin bizler ya şı yo ruz

öl me dik Kan la ri mız o saf kan Aranağme.....
 Si lâh tu tan kol la

ri mız o çe lik Bu gün da hi

her bi ri mız bir ars lan Bil ki
 se nin top ra ğın Bil ki se nintop ra ğın her za

man hür ka la oak Ay yıl dizlibay ra ğın
 bi ze göl ge sa la cak Aranağme.....
 Hürmüz (Solo) Vals

Ni ne be nim ner de ba bam Bak
 bir se ne ol du ta mam El

le ri ni tu ta ma dim
 Ya na ğlı ni ö pe me dim İ
 ki bay ram gel di geç ti Ne ku zu ne
 tat li piş ti Ba bam yemek
 gö tür dü mü Söy le ne ye di
 ne iç ti Ya tar i ken ben
 her ak şam Rü ya ma gi ri yor ba
 bam Ben ba ba mi çok öz le
 dim Has re ti ne da ya na mam
 Aranağme.....

Hacı Nine (Solo) Moderato
 Benim ka ra gözlü ki züm Dinle doğ ru durhepsö züm
 Bakbenhiç ağ li yor mu yum Sende ağ la ma Hür mü
 züm Gelmi ni mi mi gü ze lim Beraber ni
 ya ze de lim Or dumu zaffer o la cak Ba ban ya
 kin da ge le cek
Mehmed'in Mektubu (koro) Marche
 İstifsari ha ti ri na
 zi kâ ne le ri niz le Arzihulüs selâmimah susey lerim
 cüm le ye Egerçi ah va limiz densuali di lir i se
 Ta rihişük kayadeğin a fi yet de yizhe le Babaci güm

bu mek tu bu - geça la oğak sín e le An cakbugün
 fir sat bul dum kusu rumu af ey le Zamanyoktur
 çama şı ri mizi yu ma ya bi le Do kuz aydır.
 bile si niz ahva limiz hep böy le
 Ni sa nin o ni ki sin de bizkav ga ya
 tu tus tuk tutus tuk Ya ri ge ce hü cum
 et tik si per le re ka vus tuk On lar
 bi ze biz on la ra hü cum et tik do ku
 zay Bizden üç yüz binde. ri sen on lar dan bes
 yüz bin say

Fine

ÇANAKKALE OPERASI

O P E R A 3 P E R D E

Dekor : Köy sokağından bir tahta parmaklık ile ayrılmış olan Hacı Nine'nin avlusu. Köy evi avlusunda bulunan mütad; kara saban, kazma, bel, kürek, kösere çarşı, yaba vs.

Eş'has : Hacı Nine (50 yaşında tipik bir köylü kadın. Oturduğu minderde kirman ile yün eğirmektedir.)

Hürmüz (12 yaşında örgülü saçları ile güzel bir köylü kızı. Islak çamasırları ipe asmaktadır.)

Sokaktan geçen Davul-Zurna'lı, askere giden kur'a efradi.

I. P E R D E

Kur'a efradi : (Koro) March 2/4

Ey mukaddes vatan, işte gör inan,
Senin gün bu millet nasıl döktü kan,
Uçyüzbin Türkoglu, yavuz kahraman,
Çanakkale toprağında verdi can.

Hürmüz kız : (Solo) Adagio 2/4

Seferberlik ilân olmuş, bakın davul çalıyor...

Hacı Nine : Doğru söyle güzel kızım yüreğim kan ağlıyor,
Memedim de gider ise evde kimse kalmıyor.

Hürmüz : (Solo) Adagio 3/4

Hacı Nine neye böyle birdenbire pek soldun,
Davul sesi duyar duymaz ağlamaya koyuldun,
Sen her seye sabrederdin, bize kuvvet verirdin,
Seferberlik ilânını yoksa fena mi buldun.

Hacı Nine : (Solo) Vals Moderato 3/4

Hayır kızım, şimdi hatırladım da eski acıları,
Kahraman Türk ordumuzun biziz duacıları,
Keskin olsun cihangir Türk devletinin kılıncı,
İnsaallah alınacak milletimizin hinci.

I. Perdenin sonu

II. P E R D E

Dekor : Ormanlık bir yerde savaş meydanı. Yerlerde bir kaç ceset, bir kaç silah, devrilmiş metruk bir top. Uzaklarda deniz üzerinde bir kaç düşman gemisi.

Eş'has : İki Kızılay eri, bir yaralı er. Ağaçlıktan gelen sedye, sahne ortasına geldiği zaman, yaralı er'in kolumnu kaldırarak verdiği işaret üzerine sedyeciler sedyeyi yere indirirler. Yaralı yine işaret ile su ister. Sedyecinin birisi matrasını yaralının ağızına dayar. Ferahlayan yaralı, su veren sedyeciye :

Yaralı er: (Solo) Adagio 9/8

Ah bir gün olur mezarımı sen ziyaret edersen,
O mubarek ellerini bil ki ruhum öpecek.
Vaktin gelir ahirete sen de rihlet edersen
Ulu Tanrı'ım rahmetini üzerine serpecek.

Sedyeci

Erler : (Koro) March 2/4

Bil ki senin toprağın her zaman hür kalacak,
Ayyıldızlı bayrağın bize gölge salacak.

Lâkin bizler yaşıyoruz ölmeliyiz,
Kanlarımız o saf kan,
Silah tutan kollarımız o çelik,
Bugün dahi her birimiz bir aslan.

Bil ki senin toprağın her zaman hür kalacak,
Ayyıldızlı bayrağın bize gölge salacak.

II. Perdenin sonu

III. P E R D E

Dekor : Vakit kuşluk zamanı. Pencerelerin önü baştanbaşa sedir, ot yastıklar, pencerelerde basma perde, yerde bir-iki pösteği, ocakta bir zincir ile asılmış bakır bakraста yemek pişmektedir. Duvardaki raf'larda bakır sahanlar, kaşıklık içinde bir kaç tatta kaşık, bir kenarda yatak yığınları. Velhasıl orijinal bir köy evi odası.

Eş'has : Hacı Nine namazda. Hürmüz üzgün sedirde oturmaktadır.

Hürmüz : (Solo) Vals 3/4

Nine benim nerde babam,
Bak bir sene oldu tamam.
Ellerini tutamadım,
Yanağını öpemedim.

Iki bayram geldi geçti
Ne kuzu, ne tatlı pişti
Babam yemek götürdü mü,
Söyle ne yedi, ne içti.

Yatar iken ben her akşam
Rüyama giriyor babam
Ben babamı çok özledim
Hasretine dayanamam

Hacı Nine : (Solo) Moderato 3/4

Benim kara gözlü kızım
Dinle doğrudur hep sözüm
Bak ben hiç ağlıyor muyum
Sen de ağlama Hürmüz'üm.

Gel mini mini güzelim,
Beraber niyaz edelim.
Ordu muzaffer olacak,
Baban yakında gelecek.

Mehmedin

Mektubu : (Koro) Marche 2/4

İstifsa-ı hâtîr-ı nâzikânelerinizle
Arz-ı hulûs selâm-ı mahsus eyleriz cümleye
Eğerçi ahvalimizden sual olunur ise
Tarih-i şukkaya degin afiyeteyiz hele
Babacığım bu mektubu geç alacaksın ele
Ancak bugün fırsat buldum kusurumu affeyle
Zaman yoktur çamasırımızı yumaya bile
Dokuz aydır bilesiniz ahvalimiz hep böyle
Nisanın onikisinde biz kavgaya tutuşduk
İngilizle, Fransızla onbeş saat vurusduk
Yarı gece hûcum ettik siperlere kavuşduk.

Onlar bize, biz onlara hûcum ettik dokuz ay
Bizden ügyüzbîn ise onlardan besyüzbîn say
Kısaçıkta yazıyorum artık siz hesabedin
İnsan yiğinları kaldı her yerde alay alay

Onbin nefer şehit verdik harbin en küçüğünde
Hisarlıkta, Kanlı sırtta, Anafarta önünde
Sakın merak etme anam, rahatımız yerinde
Yemek içmek pek güzeldir, sanki asker düğünde.

S O N

ÇANAKKALE ZAFERİMİZ ve BESTEKÂRLARIMIZ

Etem Ruhi ÜNGÖR

18 Mart 1915 Türk tarihinin çok önemli günlerinden biri: "Çanakkale Zaferi"....

Her Türkün çok iyi bildiği bu büyük kahramanlık olayı; ne yazık ki bir tek Mahmet Akif'imiz dışında hiç bir san'atkârimız onu, sanatı ile gereği ve değerince dile getirememiştir. Bu, bestekârlığımız açısından yüz ağartıcı degildir.

1915 den bu yana yaşamış bütün "bestekârim" diyenler bu millî duygunun bigâneliğinden sorumsuz olmasa gerek...

Çanakkale'yi terennüm eden elimizdeki besteler yok denecek kadar azdır. Bugün, yayılmamakla mutluluk duyduğumuz "Çanakkale Operası" isimli beste I. Dünya Savaşı yılları Opera anlayışı ile Çanakkale kahramanlık destanının Opera gibi bir form ile adlandırılmış istiyakı bilihassa takdire değer.

Bestekârı, güftekârı ve beste tarihi meçhul bu eserin sahiplerini (hayatta degillerse) rahmetle anarız.

Matbu olmayan bu yazmanın originalini bize yayılmamak için lütfuta bulunan Ticaret Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğinden emekli şayın Abdülhâlik İndere(1911)ye teşekkürler ederiz.

Sayın İndere'nin açıklamasına göre bu eser: kendisine 1925 yıl-

larında İstanbulda, merhum Hamit Fırat(1899-1976)dan intikal etmiştir. Keman ve Ud çalan H.Fırat, 1916-1917 yıllarında Samsun'da dost ve aile grubu ile bu eseri çalıp söylemiş.

Notanın orijinal nüshası üzerinde : "Refet Paşa Hazretlerine" ithaf kaydı bulunmaktadır. Fakat ithaf kaydında adı geçen Paşa'nın, Refet (Bele) Paşa(1881-1963) olması ihtimali karşısında A.İndere' nin Bele ailesi nezdinde yaptığı soruşturmayaya göre, bu beste ve güftenin yazıldığı 1916'larda merhum Refet Bele'nin henüz Paşa rütbesinde olmadığı anlaşılmaktadır.

Refet (Bele) Paşa'nın 1923'lerden sonra Paşa olduğu ve Çanakkale savaşı paşaları (Cevat, Esat, Vehip) arasında da Refet adlı bir paşa olmadığı bilinmektedir.

Bu duruma göre iki ihtimal ortaya çıkmaktadır. Birincisi, Refet (Bele) Paşa'dan önce, o zaman Paşa olan bir başka Refet Paşa olabileceği. İkincisi ise, bu ithafın Refet Bey (Bele)in Paşa olduktan sonra kendisine ithaf edilmiş olması ihtimalidir.