

Hüseyinî İlâhî

USÛLÜ: Sofyan

BESTE: (?)

GÜFTE: Niyazî-i Mısırî Hz.

Der man a rar dim der di me
İ şit Ni ya zî nin sö zün
der dim ba na der man i miş
bir nes ne ört mez Hak yü zün
Bür han so rar dim as li ma
Hak dan a yan bir nes ne yok
as lim ba na bür han i miş hay hay han i miş
göz süz le re pin han i miş hay hay han i miş op.

Dermân arardım derdime, derdim bana dermân imiş
Bürhân sorardım aslıma, aslım bana Bürhân imiş

Sağ ü solum gözler idim ben dost yüzün görsem deyû
Ben taşrada arar iken ol can içinde can imiş

Öyle sanırdım ayıryam, dost gayrıdır ben gayrıyam
Benden görüp işideni bildim ki ol cānān imiş

Savm ü Salât ü Hacc ile sanma biter zâhid işin
İnsan-ı kâmil olmaya lâzım olan irfân imiş

Kanden gelir yolun senin, ya kande varır menzilin
Nerden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş

Mürşid gerektir bildire Hakk'ı sana Hak-kal-yakîn
Mürşidi olmayanların bildikleri gümân imiş

Her mürşide dil verme kim yolunu sarpa uğratır
Mürşidi kâmil olanın gayet yolu āsān imiş

Anla hemen bir söz dürür, yokuş değildir düz dürür
Ālem kamu bir yüz dürür, gören anı hayrân imiş

İşit NİYĀZÎ'nin sözün, bir nesne örtmez Hak yüzün
Hak'dan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhân imiş

 İsmail Kocaeli