

# Hüseyinî İlâhî

Usûl: Sofyan

Güfte: Niyâzî Mîsrî

Der ma na rar dîm der di me

der dim ba na der mân i müş

Bür han so rar dîm as lî ma

as lim ba na bür han i müş

Ha kî Lâ i lâ he il lal lah Lâ i lâ he il lal lah L. Çelik

*Dermân arardım derdime derdim bana dermân imiş,  
Bürhân sorardım aslîma aslîm bana bürhân imiş.*

*Sağ u solum gözler idim dost yüzünü görsem deyü,  
Ben taşrada arar idim ol cân içinde cân imiş.*

*Öyle sanırdım ayrıyem dost gayrıdır ben gayriyem,  
Benden görüp işiteni bildim ki ol cânân imiş.*

*Savm u sâlât u hac ile sanma biter zâhid işin,  
İnsân-ı Kâmil olmaya lâzım olan irfân imiş*

*Kande gelir yolun senin ya kande varır menzilin,  
Nerden gelip gittiğini anlamayan hayvân imiş.*

*Mûrşid gerektir bildire Hakk'ı sana Hakk'al-yakîn,  
Mûrşidi olmayanların bildikleri gümân imiş.*

*Her mûrşide dil verme kim yolun sarpa uğratır,  
Mûrşidi Kâmil olanın gâyet yolu âsân imiş*

*Anla hemen bir söz durur yokuş değildir düz durur,  
Âlem kamû bir yüzdür gören anı hayrân imiş.*

*İşit Niyâzî'nin sözün bir nesne örtmez Hakk yüzün,  
Hakk'dan ayân bir nesne yok gözsüzлere pinhân imiş*